

## Συμπεράσματα 4ης Θεματικής Ενότητας

**«Οι νέες προοπτικές – πολιτικές συνοχής και τα αναπτυξιακά εργαλεία για την ενδυνάμωση της διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των χωρών των Βαλκανίων»**

**Συντονιστής: Καθ. Άγης Μ. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΕΥΑΘ Α.Ε.**

Οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι χώρες και οι κοινωνίες στα επόμενα χρόνια είναι πολυσύνθετες και δεν γνωρίζουν γεωγραφικούς περιορισμούς. Η ανάσχεση της κλιματικής κρίσης, η εφαρμογή των αρχών της αειφορίας και της κυκλικής οικονομίας αλλά και η ανάγκη για βιώσιμη και ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη προϋποθέτουν συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων, τοπικών φορέων και κρατών σε όλα τα επίπεδα.

Η μετάβαση από τα κλασικά κάθετα, κλαδικά αλλά και τοπικά μοντέλα ανάπτυξης σε αυτά των ευρύτερων συνεργασιών, έχει αναγνωριστεί εδώ και αρκετά χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κυβερνήσεις, τους περιφερειακούς και τοπικούς διοικητικούς θεσμούς, τον επιχειρηματικό κόσμο και την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα.

Αυτό αποδεικνύεται μεταξύ άλλων από τα προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας όπως το Interreg, αλλά και από συναντήσεις εργασίας και συνέδρια όπως ακριβώς το Balkan Forum, που διοργανώθηκε και φέτος με επιτυχία από το ΥΜΑΘ.

Στο πλαίσιο του φετινού Balkan Forum παρουσιάστηκαν από τους φορείς που εκπροσωπούν την ελληνική παραγωγική οικονομία ο ρόλος και τα επιτεύγματα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των Βιομηχανιών στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, αναδείχθηκαν οι δυνατότητες που διανοίγονται μέσω αυτής για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, αλλά και η ανάγκη εστιασμένης τεχνικής στήριξης των επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν καλύτερα τις δυνατότητες συνεργασιών στο άμεσο μέλλον.

Από τις εισηγήσεις των ομιλητών από τη Βουλγαρία, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία προέκυψε ότι οι διαπεριφερειακές συνεργασίες είναι πλέον ένας εδραιωμένος τρόπος λειτουργίας στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος, έχοντας να επιδείξουν πετυχημένα έργα με απτά αποτελέσματα. Αναδείχτηκαν τα σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης, με εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, αλλά και με ένα σημαντικό δυναμικό διεύρυνσης και εμβάθυνσης των συνεργασιών.

Για την αξιοποίηση αυτού του δυναμικού είναι αναγκαία προϋπόθεση να επιτευχθούν μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων, αλλά και να υπάρξει μία ισορροπία ανάμεσα στη συνέχεια με τα προηγούμενα έργα και τις αλλαγές που εισάγει ο νέος προγραμματικός κύκλος 2021-2027. Στο πλαίσιο αυτό, τα νέα προγράμματα συνεργασίας και τα εργαλεία υλοποίησης που τα συνοδεύουν δημιουργούν τις συνθήκες για μία νέα στρατηγική προσέγγιση, που θα περιλαμβάνει τα Βαλκάνια καθώς και την Περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου.